

Berusende minder om vand, bølgeskulp og saltkrystaller



Artikel af Benny Vejen og Gitte Jensen

Det er en helt almindelig eftermiddag, hvor Benny og jeg falder i snak på mit nye lille kontor ved Vest Stuen. Benny kommer egentlig for at ønske mig tillykke og velkommen til overfladen, efter at jeg har haft kontor 2 år i Parkvængets Dufthave i kælderen.

På mit runde sorte mødebord ligger en tegning fra min datter Esther på 7 år. En kat i regnbuens farver. Måske er det den tegning, der ansporede Benny til at fortælle mig om hans liv? *Ved du, at jeg har windsurfet i mine unge dage? Dengang hvor jeg arbejdede som ingeniør og havde en hvid Alfa Romeo og vind i håret*, Benny smiler. Jeg ryster på hovedet og vil gerne vide mere. *Jeg havde et surfbræt med regnbuefarver malet på tværs af brættet og det smukkeste sejl, når solen stod højest på himlen.*

Hvordan kom du i gang med at surfe? *Det begyndte på en campingferie sammen med mine 2 børn i slutningen af 1970'erne. Vi var i Esbjerg Havn og dér så jeg en ung skallet mand, der windsurfede. Jeg synes det så vandvittig tiltrækkende ud og kontaktede ham for at prøve det. Derefter gik det hurtigt. Jeg var fuldstændig solgt. Jeg fandt ud af, at jeg kunne tage et kursus i en klub i Esbjerg og efter endt kursus købte jeg mit første bræt; et Dufour Wing bræt. Det var 3,9 meter langt og med en mast på 4,9 meter og det kostede 6000 kroner. Det var mange penge dengang. Det havde samme bredde i bagenden som midt på og det gjorde, at brættet planede i vandet på en særlig måde. Jeg kunne komme op på en fart på 45 kilometer i timen. I dag bruger man ikke andet, men dengang var det helt nyt. Jeg nikker og Benny fortsætter. Som jeg fortalte før, havde jeg en hvid sportsvogn, og jeg skulle finde en måde at transportere brættet hjem på. Det endte med en sofapude og en omgang tovværk og et bræt liggende på langs i sportsvognen ned af Kystvejen.*

Hvad fortæller historien mere om dig og surfing? Blev du ved med at surfe i Nordsjælland eller fandt du et sted tættere på, hvor du boede? Dengang boede jeg i Rødovre, så jeg kontaktede derfor alle de nyanlagte havne i Køge bugt. Køge Bugt er en 7-8 km lang menneskeskabt strand, som blev indviet i 1980. Jeg mener strandparken blev anlagt som beskyttelse mod oversvømmelse af de lavliggende områder ved bugten. Dengang var der 4 lystbådehavne; Brøndby-, Vallensbæk-, Ishøj- og Hundige Havn. Jeg fik plads i Vallensbæk Havn. Benny sidder lidt og det ser ud som om han tænker. Windsurfing er ikke en søndagsudflugt, siger han efter et stykke tid. Når det stormer, skal du bruge alle kræfter i din krop. Windsurfing har lært mig at kende til min krops begrænsninger. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg er blevet kastet i vandet og en bølge har taget mig.

Hvordan kommer du så hen til dit bræt igen? Ja, du svømmer jo og riggen og sejlet virker som et drivanker. Hvis ikke sejlet var på, ville du ikke kunne nå at svømme hen til dit bræt. Dit sikkerhedsudstyr skal altid være i orden. Falder du i vandet i 9 grader i september måned har du ikke mange chancer. **Hvordan holder du dig fast?** Du holder i riggen, det er et metalrør, der er fastgjort til masten og du kan også bruge en trapez. **Hvad er det?** Det er en vest du har på, med en krog, som du kan sætte fast til bummen. Det brugte jeg ikke fordi jeg ville træne mine muskler i kroppen. Når jeg var færdig med dagens træning, gik jeg ind i kiosken, som vel egentlig blot var en skurvogn, og købte mig en appelsinvand og nød sodavanden i solen.

Hvor meget tid brugte du på at surfe? I en lang årrække windsurfede jeg 4 timer hver dag. Jeg elskede det simpelthen. Vandet, lyden af bølgeskvulp og fornemmelsen af saltkrystaller på huden. **Så du surfede altid på havet, kan jeg forstå?** Benny nikker. **Hvad husker du tilbage på med størst fryd?** De store bølger og det åbne hav, lyder svaret uden megen betænkningstid. **Hvordan finder man de store bølger?** Det er en fornemmelse. Et moment. Du observerer, lytter og venter på havet. Så rejser man masten op og fanger vinden i sejlet og glider gennem overfladen. **Så når du hev sejlet op, kom regnbuens farver frem via sejlet og stod i kontrast til det blå vand?** Ja, det er det smukkeste syn, du kan forestille dig. Det er en skøn oplevelse af windsurfe. Det er en berusende fornemmelse. Man bliver ét med naturen. **Hvor god ender man så med at blive når man træner 4 timer om dagen?** Skide god!! Benny griner højt og det samme gør jeg.

Det var gode tider, Benny smiler og gør antræk til at rejse sig fra stolen ved det lille mødebord. Nå, men velkommen til Gitte, siger han og forsvinder lige som hurtig som han kom.

Se klip med Old School Freestyle Windsurfing

<https://www.youtube.com/watch?v=RP9IJ3aTHf0>